



In memoriam

Josee Craenen

24 oktober 1938 – 14 maart 2017

We hebben Staf De Roover en Josee Craenen jaren geleden leren kennen op een wandeling in Aarschot. Met een camera in de hand trok Staf natuurlijk onze aandacht. En ook het feit dat hij regelmatig details aan planten en ook insecten en andere diertjes toonde, dingen waar de meeste wandelaars aan voorbij gingen, is ons altijd bijgebleven. Regelmatig bleef hij achter om rustig de mooiste foto's te kunnen maken.

Uren hebben Staf en Josee rondgelopen in de natuur. Niet alleen tijdens wandelingen, werkdagen en andere activiteiten. Maar na een tijdje ook met z'n tweetjes, trokken ze soms van 's morgens vroeg voor een paar uurtjes naar één van de natuurgebieden in de buurt om te fotograferen.



In 2012 is Staf gestorven en daarna zagen we Josee soms nog wel op een wandeling maar het werd minder omdat ze niet graag alleen op pad ging. Op de Wereldmarkt, waar we met Natuurpunt Aarschot elk jaar een promotiestand hebben, kwam ze ons steeds een bezoekje brengen. Zo ook begin december 2016, ze was toen haar enthousiaste zelve en niets deed vermoeden dat we in maart al afscheid moesten nemen van haar.

Hun fotoarchief van onze Aarschotse natuurgebieden zal altijd een herinnering aan Josee en Staf zijn.

Eddy Van Braeckel

7 maart 1958 – 21 maart 2017

De naam van Eddy zal voor altijd verbonden blijven met het natuurgebied de Demerbroeken. Hij was het die met grote ijver en vastberadenheid in de loop van vele jaren een heel aantal puzzelstukjes heeft samengebracht tot een gebied dat bewaard en beleefd kan worden door de volgende generaties.



Eddy is één van de pioniers, de meesten nu nog actief, die Natuurpunt Aarschot opgericht hebben. De liefde voor de natuur is bij hen opgewekt door dorpsonderwijzer Fons Weckhuysen in het schooltje van Wolfdonk, en zo ook bij Eddy. Na zijn zware ongeluk in 1988 verdween hij een hele tijd uit beeld. Tot het terug redelijk met hem ging en hij opnieuw aansluiting bij de natuurvereniging zocht. Uit werken gaan ging niet meer, maar hij wilde zich graag als vrijwilliger verdienstelijk maken voor ons project. Ondertussen woonde hij in Averbode en kende hij daar heel wat mensen. Hij wou proberen om alle eigenaars van de Demerbroeken te bezoeken. Zo gebeurde. Met zichtbaar resultaat voor Natuurpunt, het natuurbehoud en de streek die hij liefhad.

Maar ook voor hem. Want nu had hij een concrete aanleiding om bij mensen af te stappen en tijd om veel te vertellen en te luisteren. Dit is uiteindelijk het belangrijkste aspect: praten met de gewone mensen, over hun perceel in de Demerbroeken, over het wedervaren van de familie en over zijn eigen familie die goed gekend was in de streek. Zo werd hij een vertrouwensman van velen. En een ambassadeur 'buiten categorie' voor Natuurpunt. Zeker in die streek waar natuurbehoud niet evident was. En zo konden er telkens perceeltjes toegevoegd worden aan het natuurgebied de Demerbroeken.

We zullen de inzet van Eddy voor de Demerbroeken nooit vergeten en altijd aan hem denken als we in het Mortelbroek, het Huisseussel of de Zwarte brug gaan wandelen. Want dat is er allemaal en zal er hopelijk altijd blijven dank zij Eddy!

Herlinde De Jaeck

5 maart 1945 – 27 april 2017

Herlinde De Jaeck was jarenlang één van de drijvende krachten en mentor achter de florawerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant. Door haar passie en enorme parate kennis van de flora wist ze tientallen natuurliefhebbers te begeisteren voor de plantengroei, voor de gebieden en de landschappen waar nog een grote verscheidenheid voorkomt. Ze toonde daarbij een groot enthousiasme – en engelengeduld – om jonge mensen de kennis en de liefde voor de flora bij te brengen.

Naast uitmuntend veldbiologe was Herlinde een befaamd 'dendrologe' en magnoliakenner, verbonden aan het Arboretum te Wespelaar (Haacht). Ze verzorgde jarenlang zeer gewaardeerde gidsbeurten midden de collectie van het arboretum of als begeleidster van (buitenlandse) dendrologische excursies (zie ook het artikel over het Arboretum Wespelaar in het vorige nummer van 'Natuur en Landschap').

In 1986 startten de wekelijkse florawandelingen binnen de toenmalige kern Diest van 'Natuur en Landschap' (nu Natuurpunt Oost-Brabant) op initiatief van kernvoorzitter Rik Schuyten, Robert Demessemaeker en florist Herman Vannerom. Herlinde kwam begin jaren '90 de groep vervoegen. Ze nam samen met Herman meer en meer het gidsen zelf en het educatieve werk voor zich.

Daarbij wist ze gewoon uit het hoofd alle determinatiekenmerken van de meeste plantensoorten aan te wijzen. Het excursiegebied breidde zich stilaan uit tot buiten het Diestse en besloeg na enige tijd geheel Oost-Brabant.

Natuurliefhebbers, maar ook studenten biologie woonden de florawandelingen in die periode gretig bij om te delen in de kennis en het enthousiasme van Herlinde. Want planten moet je met passie aangewezen en aangeleerd krijgen, waarna de vonk kan overslaan. Herlinde nam dikwijls ook het initiatief voor dagexcursies voornamelijk in gebieden in Wallonië waar zij goede contacten onderhield met de lokale beheerders en onderzoekers.

Zo lang het voor haar enigszins fysiek mogelijk was heeft ze willen deelnemen aan de florawandelingen. Ook omdat ze figuurlijk – en soms letterlijk als het niet anders meer kon – door de werkgroep op handen werd gedragen. De leiding en begeestering van de florawerkgroep werd afgelopen periode méér en meer overgenomen door Chris Pacquee en Ria De Nève, waardoor de nu ruim 30-jarige traditie kan worden voortgezet.

Herlinde heeft de uitbundige bloei dit voorjaar van haar geliefde magnolia's nog kunnen meemaken. Onze vereniging wil via deze weg haar medeleven aan de familie en haar dankbaarheid aan deze eminente biologe betuigen.

In het centrum Herlinde op excursie met de mensen van de Plantenwerkgroep.

