

## In memoriam

**Frans Cuypers**  
°25/06/1948 – 02/04/2022, Holsbeek

Op zaterdag 2 april 2022 stond de wereld even stil voor Natuurpunt Holsbeek bij het vernemen van het plotse overlijden van ons bestuurslid Frans Cuypers. Woorden schieten tekort. Frans als immer enthousiaste en gedreven persoon was plots niet meer in ons midden. Een vaste waarde binnen onze afdeling meer dan 30 jaar lang.

Frans stond in 1991 samen met enkele andere pioniers zoals Jan Wyckmans, Bruno Wens en Luc Vervoort mee aan de wieg van ons natuurgebied de Hagelandse Vallei en onze Natuurpuntafdeling Holsbeek. Wat begon met een vastberadenheid en enthousiasme in de aankoop en het beheer van een klein verruigd graslandje te midden van de Hagelandse vallei, draaide 30 jaar later uit in een waardevol blauwgrasland te midden van een 140 ha groot natuurgebied. Vandaag de dag een ware parel in het Hageland!

Frans, we hebben zoveel mooie herinneringen aan jou. Dat het je niet aan enthousiasme ontbrak, hebben we al die jaren mogen merken. Allereerst heb je vanaf dag één de verantwoordelijke taak van penningmeester op jou genomen. Altijd correct en altijd op tijd. Daarnaast ging je ook achter de schermen verder mee aan het werk. Affiches maken, digitale nieuwsbrieven versturen, activiteitenkalenders opmaken, webmaster... De eerste paddenoverzetactie in Holsbeek, je waardevolle aanwezigheid en medewerking op tal van activiteiten zoals onze kaas- en bieravond. Daarop was je altijd present samen met Mieke, een sterk en onafscheidelijk duo. Samen aan de inkom of je regelde de toeg zodat je steeds met iedereen een babbel kon maken.

Maar ook daar stopte het niet. Als beheermedewerker van het eerste uur was je altijd een vertrouwd gezicht en vaste waarde op de vele beheerswerkdagen in het natuurgebied. Het zou een onmenselijke taak zijn om na te gaan hoeveel uren, dagen, weken, maanden,... je hier hebt doorgebracht. Was er ergens een probleem? Frans dacht mee. Met jouw praktisch inzicht en bedachtzaamheid stond je altijd weer mee aan de basis van een oplossing. Maar ook je jarenlange ervaring als spoedverpleegkundige kwam al eens van pas. Een ongeluk? Frans was er om de eerste hulp te bieden en iedereen op te lappen.



Dat je van sfeer en gezelligheid hield daar twijfelt niemand aan. Steeds goed omringd door vrienden. Altijd een goed gezelschap. Als Frans op een werkdag was geweest dan had iedereen het wel geweten want een lach, grapje, leuk verhaal of een levenswijsheid was nooit veraf! Onze jaarlijkse pensenbak die wij als afdeling voor onze beheervrijwilligers organiseren, zou er misschien zelfs niet geweest zijn zonder jou, Frans. Jij en Mieke waren de bezielers

van deze pensenbak en jullie zorgden er dan ook telkens voor dat alles aanwezig was van de soep tot de drank. En, we wisten dat deze officieel begon als je de hoek om kwam met een doos aperitiefflessen. Het startschot van deze pensenbak!

Frans, we gaan je allemaal ontzettend missen maar nooit vergeten! De dankbaarheid voor jouw werk is enorm. Ik vergeet wellicht nog tientallen zaken te benoemen maar wat ik misschien nog het meeste zal missen was op het einde van onze vele gesprekken het vertrouwde “komt in orde!”. Een geruststelling want dan wist ik dat het inderdaad in orde kwam.

Vrijwilliger zijn... zoals onze Frans  
Vrijwillig maar niet ‘vrijblijvend’  
Verbonden maar niet gebonden  
Onbetaalbaar en niet te koop

Positief en negatief denken maar... altijd positief doen!  
Met als enige doel voor jezelf en de ander een goed gevoel

Frans bedankt voor de meer dan 30 jaar inzet, samenwerking en vriendschap die je binnen onze Natuurpuntafdeling hebt gerealiseerd. Een onbetaalbaar goed dat altijd in onze gedachte zal blijven. Rust nu zacht. We zullen jouw visie samen verderzetten.

Namens de gehele ploeg van Natuurpunt Holsbeek,

Lars Smout – voorzitter Natuurpunt Holsbeek