

# Veteraanbomen, de moeite waard

Terecht is er veel aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe bossen voor de toekomst, maar bestaande bomen verdienen ook aandacht, zeker de veteranenbomen.

Bomen hebben een leeftijd. Soms vergeten we dat en gaan we er vanuit dat ze er voor altijd zullen staan. De kans is groot dat een aantal ons overleven omdat ze (behoorlijk veel) ouder kunnen worden dan wij. Oude bomen zakken een beetje scheef, verliezen al eens een tak, krijgen schoonheidsvlekjes... maar deze imperfecties zijn net een kans. Zo ontstaan holtes voor uilen, kansen voor een specht om gaten te timmeren. Talrijke insecten hebben voordeel bij uitgedroogd rechtopstaand hout. En dan zijn er nog de zwammen.

Ruimte om bomen oud te laten worden ontbreekt dikwijls en daarom worden ze spijtig genoeg preventief verwijderd. Maar het kan ook anders.

Op de grens van de Spicht in Lubbeek staat zo'n veteranenboom, schuin weggezakt, gevaarlijk hellend naar de tuin van de buurman. Gelukkig is de buurman een bomenliefhebber en neemt hij deze imperfecte boom er graag bij. Een uitgescheurde tak, een reeks spechtengaten en nu huist er een zomerkolonie van vlermuizen in één van de oude holtes. Bij valavond verlaten de vlermuizen er hun zomerverblijf: elke avond het bekijken waard!

Hergebruiken, recycleren... en wij dachten dat wij dit hadden uitgevonden om onze afvalberg te verkleinen.

De provincie Vlaams-Brabant steunt een onderzoek naar veteranenbomen en hun natuurwaarde.

■ Oude veteranenboom met spechtenholtes bewoond door een zomerkolonie vlermuizen. Foto Pieter Abts

■ Iconische veteranenboom op de grens van het plateau tussen Honsem en Meldert. Foto Pieter Abts

