



Gezinsbond Aarschot, JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) Hageland-Zuiderkempen en Natuurpunt Aarschot slaan de handen in elkaar voor de **Dag van de Natuur**

Op zaterdag 27 november wordt er tijdens de Dag van de Natuur in Aarschot gewerkt in het natuurgebied Vorsdonkbos-Turffputten te Gelrode. Samen met de Gezinsbond Aarschot en JNM Hageland-Zuiderkempen richt Natuurpunt Aarschot zich specifiek op families en kinderen voor de Dag van de Natuur. Iedereen kan helpen met het maken van takkenrillen, het afdragen van maaisel, het beheren van houtkanten en het verzamelen van zwerfvuil. We trekken hiervoor naar het centraal gelegen 'Vorsdonkbos', een zandige hoogte midden het moerassige gebied. Hier verzorgen we het leefgebied van onder meer een aantal bijzondere vlindersoorten zoals grote weerschijnvinder, keizersmantel en kleine ijsvogelvlinder. Ze zijn afhankelijk van door de zon beschenen open plekken in het bos of aan de boszoom waar de geschikte planten rijkelijk kunnen bloeien. Om deel te nemen is voorkennis absoluut niet vereist, iedereen kan werken volgens eigen mogelijkheden en op eigen tempo. Bij aanvang wordt er toegelicht welk beheer er wordt uitgevoerd en waarom dit noodzakelijk is.

Voor de kinderen voorzien we een aangepast programma: ze trekken eropuit in het gebied om op zoek te gaan naar kleine kriebelbeestjes en met een beetje geluk spotten ze misschien wel een bever!

Tegen 16u00 wordt er iets lekkers voorzien om te drinken en te knabbelen.

Iedereen draagt best aangepaste kledij. Lees: laarzen, werkhandschoenen (als je die hebt, wij voorzien er ook) en afhankelijk van het weer: regenkledij.

Afspraak: zondag 27 november 2022 om 13u30
kruising Wipstraat-Vorsenzang, Gelrode (Aarschot)

Info: Linda Scheerens,
0496 02 21 75 of linda.scheerens@gmail.com

■ Kleine ijsvogelvlinder



Op zoek naar het kerkje van Weerde, Langdorp

Op zondag 26 maart 2023 organiseert Natuurpunt Aarschot een landschapswandeling 'Op zoek naar sporen van het kerkje van Weerde'.

Het kerkje van Weerde wordt op een oude kaart omschreven als "het oudste van Brabant". Volgens de legende is het weggezonken in de moerassen van de beemden en kan je op kerstavond nog steeds de klokken horen luiden! Wanneer het kerkje werd gebouwd, is niet met zekerheid te zeggen. De kerk van Weerde, die gewijd was aan de heilige Lambertus, wordt voor het eerst in de geschreven bronnen vermeld in 1260. Vermoedelijk is het in de vroege middeleeuwen opgericht als kerk voor de allereerste graven van Aarschot die wellicht hun versterkte burcht op Schoonhoven hadden. Het kerkje van Weerde was de moederkerk van Langdorp (onafhankelijk van de parochie Aarschot, maar onderhorig aan de Heren van Aarschot, Stade etc.). In 1357 werd het samengevoegd met de kerk van Langdorp. De kerk van Langdorp werd steeds belangrijker, tot het kerkje van Weerde tijdens de godsdienstoorlogen van de 16^{de} eeuw in onbruik geraakte en verlaten werd. In 1630 wordt melding gemaakt van instortingen, en omstreeks 1686 wordt het kerkje gesloopt en de stenen worden gebruikt voor de herstelling van de kerkhofmuur van Langdorp. De kerk van Weerde stond aan de Weerdelaak.

In 2006 werd met medewerking van het stadsbestuur een archeologisch onderzoek verricht naar de kerk van Weerde.



Afspraak: 13u30, Sint-Pieterskerk van Langdorp,
Langdorpsesteenweg 299

Info: Ronny Weckhuysen,
016 56 35 99 of linda.ronny@skynet.be